

's-Hertogenbosch 25 april 2020

Beste Ouder/verzorger,

“Vanaf 11 mei mogen de kinderen weer naar school!”

Deze zin in de persconferentie afgelopen dinsdag zorgde ervoor dat we een nieuwe periode in gaan. We kunnen na de meivakantie het volledige thuisonderwijs achter ons laten en weer gedeeltelijk naar school gaan. Maar wat betekent dat?

Wij zijn op dit moment druk met de organisatorische vragen. Letterlijk, hoe we dit gaan vormgeven, hoe de verdeling eruit zal zien, welke kinderen op welke dagen naar school mogen komen, hoe het wegbrengen er uit zal zien en zo nog vele vragen meer. Daarover binnenkort meer informatie, we nemen hier uiteraard de adviezen van de MR in mee. Denk aan advies als, kinderen uit één gezin op dezelfde dag naar school.

Naast het organisatorische willen we ook aandacht geven aan het emotionele aspect. Het feit dat de kleuters weer naar school mogen. We realiseren ons dat de reactie van de kinderen hierop verschillend zal zijn. Dat er verschillende emoties zullen zijn, niet ieder kind zal meteen blij of enthousiast zijn. Allerlei vragen en misschien ook angst kunnen in de kleuterkoppies spelen.

Jonge kinderen kunnen hun emoties nog niet goed reguleren, ze hebben nog niet voldoende controle over hun gevoelens. Ze hebben ons nodig om hun emoties te uiten en te begrijpen. Als wij ze leren hiermee om te gaan, zullen zich na een tegenslag of teleurstelling ook sneller weer prettig voelen. Op school zullen wij dit doen door het gevoel te erkennen en serieus te nemen. Als voorbereiding op school kunt u hier thuis al aandacht aan besteden. Belangrijk daarbij is het benoemen en erkennen van de emoties die kinderen hebben. Bespreek wel wat er van ze wordt verwacht. Bijvoorbeeld:
“Ik snap dat je baalt dat je weer naar school moet. Ik vond het ook gezellig met jou thuis!”
Maar dat is besloten dus gaan we maandagmiddag weer naar school.”

Door te erkennen, krijgen kinderen het gevoel dat ze begrepen worden. En dat geeft rust en een fijn gevoel bij je kind. Natuurlijk heeft u zelf ook vragen en emoties, toch is het belangrijk om zelf geen angst uit te stralen. Kinderen zijn hier enorm gevoelig voor en nemen onze emoties vaak over.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat we op deze manier, samen met u, onze kleuters weer de geborgenheid en veiligheid kunnen bieden die ze nodig hebben. Zodat ze kind mogen zijn en zich kunnen ontwikkelen.

Mochten er vragen zijn dan horen we dat graag,

Met vriendelijke groet,

Nicole Verdonk – meer inspiratie? Volg me op Facebook Nicole Verdonk Onderwijsadviseur Jonge Kind

